



Als je ouders gaan

SCHEIDEN



Je wereld op zijn kop !

Ben je boos of verdrietig? **Dat mag.**
Je hebt vast ook veel vragen, stel ze.
Je ouders vinden het fijn als ze je kunnen helpen.



Je bent niet alleen !

Heel veel kinderen hebben gescheiden ouders: wel meer dan **70.000**
Je hebt dus altijd wel een vriendje of klasgenootje die jou kan helpen.



Wat verandert er ?

Je gaat misschien wel verhuizen of je krijgt **2** huizen, maar je viert ook **2x** je verjaardag en gaat **2x** op vakantie!



Wat blijft hetzelfde ?

Je ouders blijven je ouders en ze blijven **altijd** van je houden!



Jij mag je mening geven !

Vanaf **12** jaar mag je meedenken over bij wie je wilt wonen. Dit hoorrecht gaat via een brief of in een gesprek bij de rechter.



Waar vind ik hulp & advies ?

Praat met een opa, tante of lieve buurvrouw?!
Check villapinedo.nl voor verhalen van **lotgenootjes**. Bel of chat met de kindertelefoon of praat erover in een (KIES) groep.

